

Kunstverkenner

Socratische Gesprek

Beste geïnteresseerde,

Naar aanleiding van je interesse in een filosofisch gesprek hierbij meer informatie.

In een filosofische gesprek gaat een gezelschap onder mijn leiding systematisch in overleg om een gemeenschappelijk antwoord te vinden op een fundamentele vraag (uitgangsvraag). Deze vraag staat tijdens het hele gesprek centraal. Jullie werken als groep intensief samen door middel van het stellen van vragen, nauwkeurig luisteren en gezamenlijk nadenken. Een socratisch gesprek is met name een zelfonderzoek, een ander overtuigen van je mening is niet aan de orde. De gespreksvorm ontleent zijn naam aan Socrates, de leermeester van Plato. Door middel van het stellen van vragen, het geven van voorbeelden/ervaringen en deze weer te bevragen probeerde hij mensen tot nieuwe, andere, bredere inzichten te brengen. Zijn idee was dat je een inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar alleen door zelf en samen na te denken.

Het doel van het gesprek is dus een gezamenlijk antwoord, meer inzicht, te krijgen in de uitgangsvraag. Deze uitgangsvraag wordt door jullie aangedragen en moet een concrete en motiverende werking hebben. Zeer veel onderwerpen, eigenlijk allen, lenen zich voor een socratisch gesprek. Het leukste wellicht is een onderwerp te zoeken waarin de interessegebieden van het gezelschap elkaar overlappen. Een aantal voorbeelden: vriendschap, familie, groei. Maar ik heb ook gesprekken geleid die gingen over: machteloosheid, zelfliefde, ontplooiing en de waarde van werk. In de praktijk werk ik meestal vanuit een concrete ervaring, vraag vanuit het gezelschap. Deze kan aangedragen worden door een externe factor, zoals: museumbezoek, workshop of het lezen van een boek. Ook kan het gezelschap zelf een kernwoord, onderzoeksvraag aandragen, denk bijvoorbeeld aan een visietraject of een nascholing. Belangrijk is nogmaals dat het een onderwerp is dat een persoonlijk belang in zich draagt en nieuwsgierig maakt.

De grondtoon van het gesprek is er één van open nieuwsgierigheid van waaruit de vragen gaan stromen. Ervaring met dit soort gesprekken is niet nodig, als gespreksleider verzorg ik een goed verloop van het socratisch gesprek. Het levert altijd waardevolle inzichten op en meerdere malen was de feedback dan ook dat de onderzochte uitgangsvraag een nieuwe, bredere lading had gekregen voor de deelnemers.

Ik hoop dat door de bovenstaande informatie een beter idee over een socratisch gesprek is ontstaan. In de praktijk duurt een gesprek ongeveer 1 uur en in overleg kan dit worden uitgebreid naar 90 minuten.

Voor verdere inhoudelijke en praktische vragen kunt u natuurlijk contact met mij opnemen.

Emma FitzGerald (06 – 317 555 70)

2016, Sint – Oedenrode